

## Växjö hösthelikopterträff 2006

Av någon märklig anledning lyckas Växjö RC-Klubb alltid få till en höstträff med fint väder. Med tanke på hur det såg ut både under resan dit men framför allt hem är det bra konstigt. Inte ens antydning till en droppe och nästan ingen vind. Att det inte är molnfri himmel är faktiskt bara bra för man har solen i ansiktet när man flyger på Näset.

Timret som fälldes av stormen Gudrun och belade en stor del av parkeringen förra året var borta men tyvärr hade höstens andra stora helikopterträff förlagts till samma helg varför deltagarna var klart färre än tidigare år. Nu gjorde det inte så mycket för man slapp oroas för att man inte skulle få upp bilen på vägen när det var dags att fara hem och det var ingen större trängsel på mekborden. Växjöklubben har dessutom 12 volt i staketet vilket är mycket praktiskt nu när det dyker upp allt fler elhelikoptrar som behöver laddas.

Fredrik Rothzén från Habo med sin Stratos visade återigen var skåpet skulle stå men det fanns även många andra duktiga piloter tillsammans med nybörjare i en trevlig och avspänd blandning. Vad man mer kunde notera är att Raptormodellerna breder ut sig. Inte lika illa som i "Raptorland" (läs Norrland), men det är på god väg. Nu är det inte själva helikoptern jag är emot utan enformigheten. Fast det sparar ju film förstås. Det räcker med tre kort. En röd, en orange och en med blå dekaler. Ihop med ett pilotfoto har man dokumenterat hela träffen. Kanske skulle man också ta med ett kort på en utan dekaler för att göra det helt komplett, för det finns sådana också. Nu finns det gudskelov de som målar sina istället för att använda standardklistermärkena. Synd bara att det inte finns fler grundvarianter på huvarna. Det skulle åtminstone jag uppskatta.

Träffar så här års har en annan fördel. När man tröttnat på flippar, ylande motorer och Klotzdimma tar man helt enkelt svampkorgen och viker av in i skogen. Hoppas bara inte arrangörerna misstycker att gästerna förser sig av Smålandsskogarnas rika guld.

Om inte annat blev hemresan en upplevelse. Från ett i soldis och mot kvällen helt vindstilla Växjö blev det skyfall och rungande blixtar norrut i Småland. Bitvis gick det bara hålla 30-40 på grund av begränsad sikt och försökte man gasa på mellan skurarna kom vattenplaning som en otrevlig överraskning på ställen där dubbdäcken gjort rännor i asfalten. Kaos med utslagna trafikljus i Jönköping tillhör säkert inte vanligheterna. Men det är ganska häftigt när himlen öppnar sig och det håller ner vatten som om det stod nån med hinkar däruppe samtidigt som bilradion sprakar i takt med blixterna. Spelar ingen roll att torkarna går på högsta hastighet, de hinner ändå inte få undan vattnet. Märkligast var ändå att ösregnet inte hade någon som helst effekt på Volvokombins baklucka. Den var lika smutsig som innan regnandet startade. Bevistade träffen gjorde Danne Johansson, MFK BusyBee, Bålsta